



ירושלים, י"ג בסיון תשפ"ד  
19 ביוני 2024

**נשיא המדינה**  
**رئيس الدولة**  
**THE PRESIDENT**

**יואב גד היקר, חברי עמותת "הכשרות החלוץ בגרמניה – דור המשך", משתתפות ומשתתפים יקרים,**

אני שמח לברך אתכם לכבוד הכנס השנתי "אני מאמין", המתמקד בהוקרת ובהנצחת זכרם של שלוש דמויות מפתח. דמויות מופת, שגילו תושייה ואומץ לב יוצאי דופן, והצילו יהודים רבים בשואה, תוך סיכון חיים ממשי ותמידי.

**איזי פיליפ ז"ל**, שהיה אסיר במחנה ההשמדה אושוויץ והשתתף בתחרויות כדי לזכות במנות אוכל נוספות – אותן חילק לחבריו המורעבים.

**יעקב זילברשטיין ז"ל**, שהיה פעיל מאוד במחתרת הכללית במחנה ההשמדה בוכנוואלד, שם הגן בגופו על ילדים יהודים, תוך סיכון חייו.

**וארתור פוזננסקי ז"ל**, שבמסגרת תפקידו כמנהל המעון לנוער יהודי בסיכון וכמנהל ההכשרות של "החלוץ" בגרמניה, הצליח להציל עשרות רבות של בני נוער מידי הנאצים.

אני רואה חשיבות רבה בהנחלת מורשתם של קורבנות השואה ושוורדי השואה, שהתחנכו במסגרות ההכשרה הציונית בגרמניה בעשור הרביעי והחמישי של המאה ה-20 ובטיפוח ההיסטוריוגרפיה של השואה, בה יהודים הצליחו, להציל בכוחות עצמם, עשרות אלפי יהודים מידי הנאצים.

גבורתם העילאית של שלושת מקבלי האות, מדגישה יותר מתמיד את חשיבותה של גבורת הבודדים. גבורה שראינו אותה במלוא הדרה גם בשבעה באוקטובר.

כמו שאמרתי בנאומי בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם, אין מקום להשוואה בין השואה, שבוצעה כנגד העם היהודי בתקופת השלטון הנאצי בגרמניה לבין הטבח המחריד והמוזעזע שפקד אותנו בשבעה באוקטובר.

אולם גם אי-אפשר להתעלם משני מאפיינים דומים, שבלטו אז ובולטים גם היום: המאפיין הדומה הראשון הוא כמובן **המניע**. המניע הנאצי, כמו המניע האיראני – היה ונותר השמדת היהודים, באשר הם יהודים.

המאפיין הדומה השני הוא **תחושת האחריות** שגילו היהודים אז והיום, כלפי אחיהם היהודים. הערבות ההדדית של היהודים שחיו תחת השלטון הנאצי והנכונות שלהם להקריב את חייהם כדי להציל חיים של יהודים אחרים – משתקפות מדמותם של מקבלי אות "המציל היהודי", בדומה לאופן שהן משתקפות היום מטובי בנינו, אשר נלחמים ללא לאות ומחרפים נפשם מתוך נכונות להקריב את חייהם למען העם והמולדת.

שני המאפיינים הם חלק בלתי נפרד מהסיפור הקולקטיבי של העם היהודי וחלק בלתי נפרד מזהותו. בעוד את המאפיין הראשון – המניע של אויבינו – חשוב להזכיר כדי שיוסיף להוות עבורנו תמרור אזהרה בוחק, הרי שאת המאפיין השני – ערכי האחריות והערבות ההדדית, חשוב להזכיר, למען יהוו מקור לגאווה ומודל לחיקוי עבור הדורות הבאים.

אני מבקש להודות ליואב גד, יו"ר "עמותת הכשרות החלוץ בגרמניה – דור המשך" ולכל הנוגעים בדבר, על עבודתכם המסורה ועל מאמציכם לשמר ולטפח את מורשתם של קורבנות השואה ושורדי השואה. פעילויות העמותה ובכלל זה, הענקת אות המציל היהודי תורמים תרומה רבת-ערך ומשמעות להנחלת מורשתם של המצילים לדורות הבאים.

בברכה,  
יצחק הרצוג  
נשיא המדינה